

Mød Nørrebro i Strasbourg

En ny fastfood-restaurant har set dagens lys i Rue d'Austerlitz tæt ved centrum og katedralen i den franske EU-hovedstad Strasbourg.

Restauranten er skandinavisk og har fået navnet Nørrebro opkaldt efter den københavnske bydel.

Det er unge Johnson Mensah, som har åbnet restauranten. Han har stor kærlighed til Danmark og den skandinaviske kultur efter rejser nordpå for ti år siden, og han har efterfølgende boet i København i to år, hvor han oplevede en unik atmosfære, som han forklarer til den regionale avis DNA.

Hans mål er især mange gæster ved middagstid, og det er lykkedes.

"Jeg har desuden fundet ud af, at der er et skandinavisk samfund her i Strasbourg," fortæller han.

Hyggebøger og planter

Restauranten er indrettet med en varm atmosfære med træborde, bænke, puder, planter, hyggebøger og "chill music".

"Det er et nyt koncept. Folk er fascinerede, og jeg kan godt lide at se dem stoppe foran vinduet," siger Johnson og fortæller om det danske smørrebrød baseret på rugbrød og med forskellige frø for at tilpasse sig den franske smag og ikke blot kopiere det danske.

Han tilbyder forskellige menuer, sandwiches, hjemmelavet suppe og presset juice.

Til dessert eller fika (kaffepause på svensk) foreslås der for øjeblikket to typiske kager: rullet med kanel og semla, en svensk brioche fyldt med mandelpasta og fløde.

80 procent af råvarer kommer fra Strasbourg-området. Brødet kommer fra en bager i bydelen Meinau, men der hentes også produkter i Sverige.

Snackbaren har kun fjorten pladser, men i slutningen af marts indretter Johnson Mensah en terrasse.