

2 Og i de der dage kom Johannes Døbereren, og prædikede i ørkenen af Judæa, og sagde, Omvende jer, for Himlens rige er ved hånden, for det er mig som profeten Esajas talte om, ved at sige, Røsten af en der råber i ørkenen, Forbereder Herrens vej og gør hans stier lige.

² Og den samme Johannes havde sit klæde af kamelhår og en læder bælte på hans lænd, og hans mad var græshopper og vild honning. Da gik ud til ham Jerusalem, og hele Judæa, og hele området rundt omkring Jordan. Og mange blev døbt af ham i Jordan, og tilstod deres synder. Men da han så mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans dåb, sagde han til dem, O slægter af slanger, hvem har advaret jer om at flygte fra den kommende vrede? Hvorfor er det at I ikke modtager forkyndelsen af ham som Gud har sendt? Hvis I ikke modtager dette i jeres hjerter, modtager I ikke mig. Og hvis I ikke modtager mig, modtager I ikke ham om hvem jeg er sendt til at bære vidnesbyrd om; og for jeres synder, har I ingen kappe. Omvend jer derfor og frembring frugter passende for omvendelse. Og tænk ikke at sige indeni jer selv, Vi er Abrahams børn, og vi har kun magt til at bringe afkom til vores fader Abraham; for jeg siger jer at Gud er egnet, af disse sten, til at opdrage børn til Abraham. Og nu også, er øksen lagt til træernes rod; derfor, hvert træ der ikke frembringer godt frugt skal hugges ned og kastes ind i ilden.

³ Sandelig jeg døber jer med vand efter jeres omvendelse, og når ham af hvem jeg bærer vidnesbyrd om kommer - som er stærkere end jeg, hvis sko jeg ikke er værdig at bære, eller hvis plads det er ikke muligt for mig til at fylde – som jeg sagt, Sandelig jeg døbe jer før han kommer, for at, når han kommer, han må døbe jer med helligånden og ild. Og det er han af hvem jeg skal bære vidnesbyrd om, hvis lugegaffel skal være i hans hånd; og han vil grundigt udrense sit gulv og samle sin hvede ind i lagerbygningen, men i sin egen tids fylden vil brænde agnet op med uudslukkelig ild. Således kom Johannes, og forkyndte og døbte i Jordanfloden, og bærer vidnesbyrd om at han som komme efter ham havde magt til at døbe med helligånden og ild.

⁴ Og derefter kom Jesus fra Galilæa til Jordan, til Johannes, for at blive døbt af ham. Men Johannes nægtede ham, ved at sige, Jeg er nødt til at blive døbt af dig, og hvorfor kommer du til mig? Og Jesus, svarede ved at sige til ham, Tillade mig til at blive døbt af dig, for således bliver det til os for at opfylde al retfærdighed. Da tilladt han ham. Og Johannes gik ned ind i vandet og døbte ham. Og Jesus, da han var døbt, gik straks op af vandet. Og Johannes så, og se, Himlene blev åbnet til ham. Og han så Guds ånd kom ned ligesom en due og lande på Jesus. Og se, hørte han en stemme fra Himlen som sagde, Du er min Søn; denne dag, har jeg født dig.

⁵ Derefter blev Jesus ført op af ånden ind i ørkenen for at være hos Gud. Og da han havde fastet fyrrer dage og fyrrer nætter og havde kommunikeret med Gud, var han bagefter sulten og blev efterladt til at blive fristet af Djævelen. Og da fristeren kom til ham, sagde han, Hvis du er Guds Søn, befal at disse sten skal gøres til brød. Men Jesus svarede og sagde, Det står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord der kommer ud af Guds mund.

⁶ Derefter blev Jesus ført op ind i den hellige by, og ånden satte ham på et højepunkt af templet. Derefter kom Djævelen til ham og sagde, Hvis du er Guds Søn, kast dig ned, for det står skrevet: Han skal give sin engle befaling andgående dig, og i deres hænder skal de bæres du op, så du ikke på noget tidspunkt slå dig din fod mod en sten. Jesus sagde til ham, Der står skrevet igen: Du skal ikke prøve Herren din Gud.

⁷ Og igen, var Jesus i ånden, og den tog ham op ind i et overordentlig højt bjerg og viste ham alle verdens kongeriger og deres herlighed. Og Djævelen kom til ham igen, og sagde, Alt den vil jeg give til dig hvis du vil falder ned og tilbeder mig. Da sagde Jesus til ham, Gå herfra Satan, for det står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud, og kun ham skal du tjene. Da forlod Djævelen ham.

⁸ Og nu vidste Jesus at Johannes blev kastet ind i fængsel, og han sendte engle, og se, de kom og betjente til ham.