

FORORD

JOSEPH SMITH advaret i 1831 at “medmindre kirken modtage Skriftenes fylde at de ville endnu falde.” “Fylden” var defineret som Mormons Bog, åbenbaringerne, og de nye, inspirerede Bibel revisioner (se Undervisninger og Befalinger 105:13-14). Mindre end ét år senere, i September 1832 Guds hellige blev fordømte af Herren og befalet at *omvende sig og huske den ny pagt, nemlig Mormons Bog og de tidligere befalinger som jeg har givet dem, ikke kun at sige, men at gøre ifølge det som jeg har skrevet* (U&B 82:20). Denne er ofte fortolket som Herren irettesætter de hellige for svigt at *gøre ifølge det som Han havde skrevet*, alt imens det antages at de hellige havde korrekt *sagt* den Han havde skrevet. Men de hellige ikke *sagt*; de mislykkedes med at nøjagtigt bevare åbenbaringerne som Gud leveret til dem, og deres tekster blev korruperede.

Denne skriftsteds bind er én af tre som sammen udgøre et forenet arbejde for at genfinde det som skrifterne oprindeligt sagt og for at beskære væk menneskers uinspirerede ændringer. Denne bestræbelse begyndte med individer som blev enkeltvis dirigeret af Gud til at begynde dette arbejde og var da inspireret at finde hinanden. Med tiden to grupper blev dannet, begge ukendt til den anden. Da de står over for færdiggørelsen for deres respektive projekter i midten af December 2016, blev de bevidst for hinanden, og på December 31, 2016, Denver Snuffer Jr. lettes et møde mellem de to grupper, hvori de besluttet at samle deres bestræbelser. Hver gruppe bragt forskellige komponenter til bestræbelsen som forsynet for et større resultat end hver projekt alene havde. Fremad, den forenede gruppe arbejdet tæt hos hinanden, hos Herren, og hos Herrens tjener, og produceret en optegnelse som er mere nøjagtig og mere sandt til Herrens hensigt og til Genoprettelsen.

Disse skrifter er et tegn Kristus forudsigt om til at stå som et vidne af Sit evangelium til hele verden og at tidspunktet har komme når tingene som har været profeterede om i skriften skal nu ske i en enkelt generation. Menneskeheden ikke har brug til at acceptere vidnet, heller ikke har de brug til at bemærke vidnet; det kræver kun at Gud sender vidnet. Såfremt Han sender vidnet har Gud gjort Sin del. Disse skrifter er et nyt vidne om Ham og et tegn på Sin invitation at forny kommunikation hos menneskeheden.

Joseph Smith Jr. havde altid til hensigt at offentliggøre Det Nye Testamente og Mormons Bog i et enkelt bind, og den har blevet fuldført, for den første gang, i denne Genoprettelse Udgave. Joseph erklæret: “Det er ikke Herrens vilje at udskrive noget af den nye Oversættelse i *The [Evening and Morning] Star*, men når den offentliggøres, vil det hele gå til verden sammen, i et bind alene; og det Nye Testamente og Mormons Bog skal trykes sammen” (*JS Letter 21 April 1833*; se også 1 Nephi 3:24). Og igen, “Om ingen meget fjernt periode, skal vi udskrive Mormons bog og Testamentet, og binde dem i ét bind” (Juli 1833, *The Evening and Morning Star*).

Navnet på dette bind er *De Nye Pagter*; det afspejler de pagter som blev oprettet af Jesus Kristus i Jerusalem, ligeså også i den Nye Verden i Overflod, og senere kom frem gennem Joseph Smith som pagten i begyndelsen af nutidens Genoprettelse.

Herrens hånd har været til stede i processen med at tilberede disse skrifter. Må Hans Ånd vejlede dig og vidne til dig som du modtage dem.