



Tema: Hvad siger Luther os i dag.

7. januar i Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33.

Domprovst, Dr. teol. Anders Kingo, Helsingør:

”Martin Luther og Søren Kierkegaard—om tro og tvivl og kaldstanke.”

Luther ville bortkaste alt menneskeværk og alene bygge på Den hellige Skrift. Og tilsvarende ville Kierkegaard i sin bestræbelse vende tilbage til, hvad han kaldte ”nytestamentlig kristendom”. Ja, i vid udstrækning ville Kierkegaard blot sige det samme om kristen tro og tvivl og kaldstanke som Martin Luther. Dog var han sig bevidst, at han ikke blot kunne gentage Luther, fordi tiden i mellemtiden var blevet moderne. Moderniteten, som både Kierkegaard og vi er børn af, havde holdt sit indtog. Ville han her 300 år efter Luther sige det samme, måtte han sige det på en splinterny måde. Og det gjorde han så.

4. februar i Herning Kirkehus, Østre Kirkevej 1.

Stiftsteolog, ekstern universitetslektor Henning Kjær Thomsen, Viborg:

”Skriften alene?”

For Luther var det altafgørende, at der hverken blev forkyndt andet eller mindre end frihed af nåde. Men hvem eller hvad skal nu forhindre det? Det skal skriften. I dens fortælling om den korsfæstede står det tydeligt og uomgængeligt, at skal der ske noget, må Kristus selv komme og gøre menneskets historie til en del af sin. Det er Skriftens klarhed, som ikke behøver nogen udlægning.

MEN det er ikke en klarhed, der kan aflæses af os. Vi bruger nemlig alt i vor egen interesse, slutter Luther. Det er på én gang det tilsyneladende enkle og dog - fra vor nutidige vinkel –stærkt udfordrende udgangspunkt for dagens fortælling.

- om troen og tvivlen
- om skriften og nåden



4. marts i Fredens Kirke, Sjællandsgade 34.

Sognepræst Morten Thaysen, Varde:

”Troen alene.”

For Martin Luther var kernen i kristendommen, at mennesket ikke retfærdiggøres af gerninger, men af troen alene. Han sagde: "Gud har ikke noget at bruge dine gode gerninger til, det har din fattige næste derimod." Hvad får ham til at sige sådan? Hvad er troen for Luther? Og hvad betyder den for hans forståelse af sig selv?

1. april i Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9.

Sognepræst Gudmund Rask Pedersen, Vær og Nebel:

”Nåden alene.” Luthers tanker i nyere nordisk litteratur.

Med Luther og den lutherske reformation kom tanken om Guds nåde igen i centrum. Lutherkampen for en nådig Gud finder sted på mange måder. Bibelen kan overordnet opfattes som en skriftsamling, hvor en rød tråd løber i form af netop kampen for at finde billeder af en nådig Gud.

I litteraturens verden, også i nyere nordisk litteratur, fortælles der om nåde. Den nåde og barmhjertighed at et menneskeliv ikke skal komme an på gerning og præstation. Dette at man som menneske kan tage fejl, ramme ved siden af (synde) og gå i stykker og så, igen og igen, opleve den nåde at blive sat sammen og få en ny begyndelse.